



Stichting Vrienden van Afghanistan

www.stvva.nl

Proloog (uit boek Ehsan Turabaz- over Ehsan Turabaz)

In 2003 ga jij voor het eerst sinds 23 jaar terug naar Afghanistan. Jij gaat dan onder de vlag van IDEA (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) op verkenning naar Kaboel. In de Defensiekrant van 1 mei 2003 sta je op de foto met de heren Scherjon, Van Dijken en Kolkman. Jij profileert je in dat artikel als volgt: 'Je kunt mij zien als bruggenbouwer tussen Nederland en Afghanistan en ik kan deze missie op het juiste spoor zetten door mijn vele contacten. Je moet ook niet vergeten dat Afghanistan een heel strategische ligging heeft voor handel met het Oosten en dan kijk ik met name naar landen als Pakistan, China en Iran.' Jij zegt jouw vaderland te willen dienen: 'Ik ben 23 jaar geleden naar Nederland gevlucht en nu is de tijd rijp iets te gaan doen.'

Je bezoekt na al die tijd jouw ouderlijke huis, dat op dat moment nog steeds in handen van familie is. Jouw huis mag dan nog hetzelfde zijn, maar jouw Afghanistan is in de verste verte het land niet meer dat jij hebt achtergelaten. Je ziet een ontredderde bevolking terug, met heel veel armoede, drugs, wapens en misdaden. De politieke situatie is moeizaam en de administratieve capaciteiten zijn zwak. De infrastructuur en irrigatiesystemen zijn kapotgemaakt, waardoor er weinig transportmogelijkheden zijn. Banken en instituten functioneren niet meer. Het onderwijssysteem is zo ingericht dat op dat ogenblik nog maar 3 procent van de meisjes onderwezen wordt, tegenover 36 procent van de jongens. De effecten van drie jaar droogte op al deze slechte omstandigheden zijn enorm. Slechts 13 procent van de bevolking heeft toegang tot schoon water. Hoe heeft dit allemaal zo ver kunnen komen en hoe kon zo'n mooi land zo in verval raken, vraag je je af. Het verscheurt je vanbinnen en het maakt je onrustiger dan ooit, maar jij hebt nooit bij de pakken neer willen zitten. Je wil aanpakken wat aangepakt kan worden en op alle mogelijke manieren bijdragen aan het Afghanistan uit je jeugd.

In november 2003 wordt de eerste schets van de nieuwe grondwet gepresenteerd. Zahir Shah is dan al wel weer ruim een jaar terug in Afghanistan, nu in de functie van Baba, Vader van de Natie, maar in de nieuwe schetsen is er geen ruimte voor een nieuwe monarchie, zoals hij wenst. De laatste grondwet van Afghanistan dateert van 1964. Het land is nog een monarchie met Zahir Shah op de troon. In de nieuwe grondwet is er geen ruimte meer voor een premier, alleen voor een president om zo min mogelijk machtsstrijd te bewerkstelligen. Andere punten zijn, zo schetst NRC op 3 november dat jaar: 'Naast staatshoofd zal hij ook optreden als opperbevelhebber van de strijdkrachten en als regeringsleider. De president benoemt, met instemming van het parlement, ministers en hoge rechters. Het parlement zal bestaan uit twee Kamers, de Wolesi Jirga (Lagerhuis) en Meshrano Jirga (Hogerhuis). De volksvertegenwoordiging in het Lagerhuis wordt rechtstreeks gekozen. De leden van het Hogerhuis worden, elk voor een derde deel van het totaal, benoemd door provincieraden,

districtsraden én de president. De helft van de door de president benoemde senatoren moet vrouw zijn.'

De voorspellingen zijn dat dit nog weleens een zware dobber kan worden in alle besprekingen met de volksvertegenwoordigers. Drie weken wordt er gedebatteerd in de Loya Jirga, anderhalf jaar nadat Hamid Karzai is verkozen als president. Op 4 januari 2004 is de realisatie van een van de meest verlichtende grondwetten van de islamitische wereld een feit. Trouw schrijft op 7 januari 2004: 'In de grondwet staat dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, dat burgers vrij zijn om hun mening te uiten en zich te organiseren, dat media zonder censuur kunnen opereren en dat Afghanistan zich houdt aan de waarden die zijn vastgelegd in overeenkomsten van de Verenigde Naties, inclusief de Verklaring voor de Rechten van de Mens.'

Dit verleden van Afghanistan onder de communisten en de Taliban heb jij dan wel niet zelf meegemaakt omdat je er niet bij was, maar je ziet wel wat het met je land doet. Jouw prachtige Kaboel, alles wat aan onderwijs en economie is opgebouwd, alles is weg. Je wil de belofte aan je opa en herkomstland inlossen en zet vele plannen op. Eén daarvan is om daadwerkelijk (definitief) terug te keren naar Afghanistan om je als diplomaat in te zetten voor jouw herkomstland. Je ziet dat er veel vernietigd is, maar ook dat er met zo'n nieuwe grondwet mogelijkheden tot opbouw zijn.

Jouw wens wordt prachtig verwoord in het tijdschrift Migratie Info van het IOM (International Organization for Migration, 8^{ste} jaargang, nummer 4). Het artikel eindigt met jouw woorden: 'Afghanistan was het mooiste land dat ik ooit heb gezien. Het is mijn droom dat het weer het mooiste land wordt, dat het weer je thuis wordt. Een vriendelijk, gastvrij land.' Het artikel gaat over het IOM-programma 'Return of Qualified Nationals', hoe Afghanen die in het buitenland verblijven – tijdelijk – teruggaan en zo kunnen bijdragen aan de wederopbouw van hun land. Jij zegt: 'Afghanen willen bijdragen aan wederopbouw van hun land.' 'Maar', zo zeg je ook, 'ze zijn zich echter beter dan wie ook bewust van de risico's die ze daarbij lopen: risico's op persoonlijk vlak en risico's vanwege de slechte economische en humanitaire situatie. Toch willen ze gaan. Maar ze willen niet de schepen achter zich verbranden en hun gezinnen blootstellen aan die risico's. Zolang er geen mogelijkheid bestaat om in noodgevallen terug te keren naar Nederland, vertrekken ze niet naar Afghanistan. En zolang ze niet naar Afghanistan vertrekken, stopt de opbouw van het land. Nederland snijdt zich twee keer in de vingers als het de regels wat dat betreft niet soepeler maakt. Je moet kijken hoe je die mensen kunt stimuleren om terug te gaan. Dat kan door te zorgen dat ze werk hebben als ze daar komen.'

Jij laat zien hoe je via jouw oprichting van de Nederlands-Afghaanse Handelskamer (NAfBC) op twee manieren kunt helpen: 'Enerzijds bevorderen dat het Nederlandse bedrijfsleven participeert in de wederopbouw. Anderzijds de Afghaanse bedrijven de mogelijkheid bieden zich te oriënteren op de Nederlandse markt.' En: 'Ja, ik ben optimistisch! Maar het land heeft een behoorlijk aantal jaren stilgestaan, dus moet je ook realistisch zijn. Er is een begin, een geweldige kans voor Afghanen om hun land op te bouwen. Het gaat erom dat er continuïteit komt. Dat willen wij bereiken met de handelsbevordering. Nogmaals, je moet perspectief bieden. De Afghanen moeten het zelf doen, maar er is een push nodig. Dan lukt het ze om het land weer te herstellen. Er zijn nu twee generaties verloren en we moeten snel investeren in mensen die in het Westen zitten en opgeleid zijn. Zij kunnen heel veel kennis en knowhow overbrengen aan onze landgenoten in Afghanistan.'

Het voelt voor jou als thuiskomen, een weerzien met een land dat je al zolang niet gezien hebt en dat ook zo veranderd is, maar waar je de weg nog wel weet en de contacten nog hebt. Waar de route via het naar je grootvader vernoemde Turabazplein in Kaboel, nog leidt naar je ouderlijk huis. Het raakt het diepste van jouw kunnen en van jouw eigen ik. Om sturing en invulling te kunnen geven aan de verbinding tussen landen, tussen mensen en tussen je eigen verleden en heden. Het wordt het begin van meerdere bezoeken aan Afghanistan, van handelsmissies en seminars. Van het agenderen van Afghanistan op de (Nederlandse) politieke agenda en het opzetten van diverse uitwisselingen tussen diplomaten en (medische) wetenschappers. Vanaf dat moment voel jij je misschien nog wel sterker dan ooit met Afghanistan verbonden. Je voelt de belofte aan je opa om hoe dan ook verbonden te blijven met Afghanistan, je in te zetten voor jouw herkomstland.

Investeren in perspectief

Begin 2021 geeft Biden het bevel de troepen uit Afghanistan terug te trekken. Daarop volgen de NAVO-partners. De Taliban begint aan een opmars en verovert steeds meer provincies. Op 15 augustus 2021 is de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Veel (financiële) steun wordt daarop ingetrokken. Nu is het land economisch instabiel en de positie van velen, met name van vrouwen en kinderen verslechterd. Op dit moment hebben 24 miljoen Afghanen nood aan humanitaire hulp en leeft bijna 65% van de totale bevolking in armoede.

Doelstelling

De **stichting Vrienden van Afghanistan** is in 2005 opgericht door Ehsan Turabaz en richt zich sindsdien op het opzetten van en steun geven aan diverse projecten op maatschappelijk, cultureel en educatief gebied in Afghanistan, het werven van fondsen en het geven van voorlichting en informatie over Afghanistan alsmede Afghanistan op de (politieke) agenda te houden.

Activiteiten in Nederland 2023

- Boeklancering van boek Ehsan Turabaz 13 maart
- Het opstarten van dialoog en samenwerking tussen ministerie, NGO's lokale gemeenschappen en diaspora
 - Rondetafel 17 maart bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de ambassadeur, diaspora en NGO's om de bijdrage aan projecten in Afghanistan vast te stellen
 - Kleine thematische rondetafelgesprekken: economisch, medisch, voedsel, educatief en cultureel. Uit deze rondetafelgesprekken worden projecten geselecteerd.

Projecten in Afghanistan 2023

- Bijdragen nu in vorm van noodhulp- voornamelijk voedsel. In crisisgebieden als Kabul ontbreekt het mensen vaak aan het hoogst noodzakelijke.

Projecten van voor 2023

Uitgevoerde projecten:

- In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Kabul een donatie voor een waterreservoir, computers, printers en een generator voor twee middelbare scholen

- Donatie aan Stichting Aishana- steun voor straatkinderen in Kabul
- Steun aan studenten
- Samenwerking met de stichting SchoolSupport4Afghanistan op het gebied van middelbaar onderwijs in Kabul en Jalallabad
- Uitwisselingsprogramma Stichting Keihan en LUMC
- Nominatie Afghaanse kandidaat 'KidsRights International Children's peace price'
- Begeleiding studenten TU Delft m.b.t. waterkrachtcentrale in Bamyan
- Bemiddeling opzetten van een medisch comité Afghanistan
- Financiële bijdrage aan International Womens Contact The Hague ter ondersteuning van verloskundigen in Afghanistan

Werven van gelden

- Uit fondsen (zoals IKEA foundation) en sponsoring (bijvoorbeeld via scholen of acties)
- Privaat (zoals bijdrage Westcord hotel)
- Verkoop boek Ehsan Turabaz

Gelden zullen dienen voor projecten in Afghanistan of voor bijeenkomsten in Nederland.

Tab 4: contact

Secretariaat
 Haagweg 166b
 2282 AJ Rijswijk
 e-mail: stvvafghanistan@gmail.com
 Kamer van Koophandel nr. 32110623
 RSIN/ fiscaal nummer 816841780